

Jydsk Forening – Odense, stiftet 1894

Odense, 6. august 2010. Årgang 116. nr. 6

Sensommerudflugt

Mandag den 30. august 2010, kl. 18.00, på Jernbanemuseet i Odense.

Museumshallen er på hele 5.000 kvadratmeter og er bygget i 1955 som værksted for lokomotiver - senere bygget om i flere omgange, så det nu udgør et stort, lyst og spændende udstillingslokale. Under besøget kommer man rundt mellem imponerende lokomotiver, spændende vogne og busser foruden særudstillinger om færger, kongelige salonvogne m.m. I den ene ende af sporet holder et tog fra den københavnske nærtrafik - og man kan opleve passagerer, der har været en sommertur på Dyrehavsbakken nord for København. Tag plads hos dem i kupeen.

I vognen fra 1868 er der kuper for tredje klasse - prøv selv træsæderne, og kast et blik ind i den særlige damesalon, hvor der var adgang forbudt for de sjofle og skrående herrer.

Stig op i den utroligt flot restaurerede salonvogn, som de allerrigeste kunne leje. Benyttet bl.a. af den russiske kejserinde Dagmar på hendes besøg hos familien i Danmark.

Vi mødes ved indgangen i Dannebrogsgade 24, senest kl. 18.00.

Efter en oplevelsesrig rundvisning samles vi til lidt hygge. Her vil der blive serveret de gode sandwich fra Airpub og hertil kan købes vin, øl og vand til rimelige priser.

Deltagerbetalingen for dette spændende arrangement er kr. 150,- pr. person.



Tilmelding til sommerturen, gerne på mail, inden den 23. august 2010 til:

Christian Bjerregaard – tlf. 66150023, e-mail: helen-christian@kabelmail.dk

NB. Det næste arrangement i **Jydsk Forening**, er mandag den 29. november 2010 på First Grand Hotel.

Glød jer til hotellets store traditionelle julefrokost med den overdådige buffet samt det store bankospil mm.

Indbydelse herom senere.

Læs mere herom på: www.jydskforening.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen